



בס"ד, כ"ג אלול תשע"ד
18 ספטמבר 2014
כלי-835.עד

קריאה לתפילה למען שחרורו של יהונתן פולארד

אחי ורעי

מאסרו של יהונתן נמשך זמן רב, וכולם חשים כי כבר מזמן הגיע העת לשחרורו. עיני רבים מהעם נשואות לכך, ובלבם תפילה להקב"ה ש"תבא לפניו אנקת אסיר". יתן בלב האחראים על עניין זה עצה ותושיה, יאיר את לבם שיחוסו עליו, מוסרותיו ינתקו ויחוו אותו, ויזכה לצאת בהקדם מאפילה לאורה.

נשפוך שיחנו לפני מתיר אסורים, "הוציאה ממסגר" נפשו, ויקוים ביהונתן "ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" (ישעיה, לה).

אני מצטרף לקריאתו של הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, להוסיף בשעת הוצאת ספר תורה או לאחר קריאת התורה את התפילה:

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו,
שבכח שתיים ועשרים אותיות תורתך הקדושה שקבלנו בהר סיני, תפתח ליהונתן בן מלכה:
שערי ארוכה ומרפא, שערי בריאות, שערי גילה,
שערי גאולה, שערי דרור, שערי הוד והדר, שערי זכות, שערי חמלה, שערי חדוה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי לב-טוב, שערי מחילה, שערי נעימות, שערי סמיכה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקה, שערי קדושה, שערי רחמים, שערי שמחה, שערי תשובה,
ויזכרו לפניך כל צדקותיו אשר עשה למען עם ישראל, ויעלו לפני כסא רחמיק להמליץ טוב בעדו ולזכות יחד עם אשתו אסתר יוכבד בת רייזל ברכה לבנות בית נאמן בארץ ישראל ויזכו לבנים ולבנות בריאים ושלמים.

ויתקדש שמך ברבים ויתקיים בו הפסוק:
"הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך".
עשה למען ימינך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך,
עשה למען שכינתך, עשה למען שמך, עשה למען תורתך.
"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".



בס"ד, כ"ג אלול תשע"ד
1588-8-25/ע"ד

ק ר י א ת ק ו ד ש

אנו קוראים לציבור הרחב להרכות ולהעתיר בתפילה ולבקש מאת בורא עולם, ולהזכיר בעת פתיחת ההיכל בשעת הוצאת ספר תורה, עבור אחינו היקר **יהונתן פולארד בן מלכה** ה' ישמרהו ויחייהו, אשר נמצא בשביה כבר עשרים ותשע שנה, ובח' כסלו תשע"ה תהיה שנתו השלושים, ומצב בריאותו רופף וקשה, ומצוה להרכות עליו בתפילה ולקיים מה שנאמר "ומבשרך אל תתעלם", שהשי"ת יחונן אותו, ויוציאהו מצרה ושביה, ומשיעבוד לגאולה, ומאפילה לאור גדול, וישלח לו רפואה שלימה ברמ"ח אבריו, ושס"ה גידיו והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים.

ויזכה למאמר הכתוב "ופדויי ה' ישוכון וכאו לציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יסיגו ונסו יגון ואנחה" במהרה בקרוב בבריאות איתנה, ובאורך ימים ושנים אמן.

בברכת שנה טובה וגאולה קרובה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

